



Nyhedsbrev 21: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika

Indledningsvis indkalder vi til den årlige Generalforsamling i Afrikaskolen torsdag 30/4 2015 kl. 19:00. Det foregår hos Erik Nørby, Nivåvænge 1.1, 2990 Nivå, telefon 2682 1270. Vær rar at tilmelde telefonisk forinden. Husk også at indbetale kontingent for 2015 på minimum 100 kr., hvis I ikke allerede har gjort det...

Davidson skolen

Vi bliver altid mødt med stor glæde og begejstring når vi ankommer til Davidson-skolen. ”Jungletrommerne” går gennem klasseværelserne og skoleleder Maria kommer ud og byder os velkommen. Vi tager den faste rute gennem de 4 klasseværelser, hvor børnene forventningsfuldt og i kor siger ”good morning”. Vi snakker med læreren om, hvordan undervisningen går, og hvilke problemer skolen og eleverne møder i dagligdagen. Det kan være børn, hvis forældre ikke har råd til skoleuniform eller skrivematerialer, problemer med skoleforvaltningen, vandforsyning eller madlevering til skolefrokoster. Men også lyspunkterne, som der er flere af end for bare et år siden.



Skoleleder Maria og en stor elev, der underviser de mindre

Elevtallet i skolen er steget til næsten 120 børn. Der er kommet en del nye børn til og flere af dem er børn af illegale arbejdere fra Mugabes Zimbabwe-diktatur. Det er familier, som måske har haft problemer i Zimbabwe og er blevet tiltrukket af rygter om jobs på tobaksfarme i Waterberg området.

De hvide farmejere hyrer gerne illegale Zimbabwe-arbejdere ind i tobakssæsonen, for de går for mindre end 1/3 af den Sydafrikanske mindsteløn.

Zimbabwe-arbejdere kan nemt lejes ind på dagsbasis og arbejdsgiveren undgår dermed problemer med fagforeninger, sygdomsfravær og andre lovmæssige krav for Sydafrikanere.

Det er - som i Danmark - ulovligt at ansætte illegal arbejdskraft, men lovens lange arm når ofte ikke ud i landområderne, og gør den, er bestikkelse af politiet ikke ualmindeligt.

Zimbabwe-børnene i skolen kan ikke snakke sproget, de kæmper for at følge med i timerne, har problemer med lektierne og leger ikke så godt med de andre børn. Zimbabwe-børnene er ofte de store tabere, for daglejer-familierne tjener næsten ingenting og lever i en evig frygt og uvished for politiet og fremtiden. Hvordan børnene overhovedet kan gå i skole undrer os, men skolen sagde, at de tog dem ind, for ellers fik de børn slet ingen undervisning. Det er forståeligt, men nok heller ikke helt efter reglerne.

Gemma fra Bushveld Mission var også til stede. Hun er jo uddannet skolelærer og har hver dag i det sidste år undervist eleverne som frivillig fra Bushveld Mission. Gemma havde ansøgt om den ledige lærerstilling på skolen, men desværre ikke fået den. Så hun fortsætter som frivillig hjælpelærer. En anden lærer var blevet ansat og starter inden længe. Det er en god nyhed. Dog betød forøgelsen til 120 børn, at 2 af de ældre elever stadig måtte undervise de små børn.



En anden positiv nyhed var, at vandforsyningsboringen, som skoleforvaltningen havde etableret i efteråret 2014 fungerede fint og der var tilmed etableret en fin vandpost ved skolekøkkenet, som nu bare skulle tilsluttes.

Vandsituationen har de sidste år været meget problematisk, men er nu løst. Og vi kunne se, at vandhanen blev flittigt brugt i frikvartererne, hvor temperaturen lå på omkring 30 grader.

Den midlertidige vandhane bruges flittigt. I baggrunden ses den nye blå vandpost

Madforsyningen til skolefrokosten er også stabil for tiden. Den lovpligtige frokost-bespising af børnene er en af de vigtigste ting for skolen, da det er umuligt at undervise sultne børn. Mange af de fattige børn får hverken morgenmad eller aftensmad. Dels fordi der ikke er penge og dels fordi forældrene ved, at børnene får et godt måltid i skolen. Derfor serverer skolen allerede skolefrokosten kl. 10, således at børnene bagefter kan koncentrere sig om at lære. Skolelærerne fortæller at energiniveauet og indlæringen stiger betragteligt efter frokosten, så skolefrokosten er et helt essentielt redskab for undervisningen.

Skolefrokosten består oftest af ris eller majsmel blandet med fx kål, tomat og nogle gange kød. Den dag vi besøgte skolen, fik børnene ris med kogt græskar og dåser med sardiner-i-tomat, der var kogt med vand som en sovs.

Måltidet er særdeles nærende og energi-rigt, og børnene spiste det med stor begejstring. For en standard-dansker lyder blandingen ret uappetitlig, og der er nok ikke mange danske skolebørn, der ville prøve kræfter med sardin-suppen. Men for et fattigt barn er det et himmerigmåltid. Vi prøvede det, og smagen var slet ikke så ringe!



Børnene stiller op i kø i klasseværelset for at få frokost

Bushveld Mission børnehjemmet

Vi besøgte også Bushveld Missions børnehjem, hvor der som sædvanlig var godt styr på tingene. De fleste børn er jo i skole om formiddagen, men en lille flok var hjemme, da de var lidt syge. De mindste følger os troligt rundt, mens de holder os i hånden.



Management-teamet var lidt bekymrede, for på begge sider af børnehjemmet er der nu etableret en vildtfarm med opdræt af Afrikanske bøfler. Men vilde bøfler er sky og har kort lunte, når de bliver forskrækkede, så selv om der var sat vildthejn op omkring børnehjemmet, frygtede ledelsen, at bøfler der kom tæt på, kunne blive skræmte af børnenes pludselige råb og leg og brase igennem hegnet for at uskadeliggøre "truslen".

Der var flere småsyge børn, der ikke kunne komme i skole.

Køkkenhaven var tømt og forberedt til afgrøde nr. 2. Om sommeren kan man godt have to afgrøder, hvis der ellers falder regn nok eller der vandes. Her kommer Afrikaskolens drypvandingsanlæg virkelig til sin ret og køkkenhaven bidrager fint til selvforsyningen.



Vi snakkede med børnehjemmet om vores projekt med at omstille Bushveld Missions energi til solenergi. De 2 nyetablerede solvandvarmere fungerer fint og har betydet en reduktion af strømomskostningerne på 25%, hvilket er rigtig fint.

Bushveld Mission ønsker som alle andre at forlade det statsejede Eskom energiforsyning. Det er dyrt at være tilsluttet det offentlige elnet og forsyningen fungerer elendigt for øjeblikket.

Køkkenhaven var gjort klar til afgrøde nr. to.

Der er strømafbrydelser ustandselig. Enten planlagte eller pludseligt opståede. Problemet omfatter faktisk hele landet og det er virkelig et emne, som optager folk. Strømafbrydelserne skyldes dels at det nye sydafrikanske styre ikke har vedligeholdt eller opgraderet infrastrukturen siden apartheidtiden og dels at transformatorer og andre anlæg heller ikke udvides nok i takt med, at nye strømforbrugende bydele kommer til. Så de sidste mange år har flere og flere mennesker skulle

deles om en mindre og mindre strømproduktion. Nogle steder har man kun strøm 2-3 timer om dagen.

Samme problem gælder for den offentlige vandforsyning. På landet har man normalt egen vandboring, men i byerne er folk afhængige af kommunens vandforsyning, som heller ikke er blevet vedligeholdt eller udbygget i takt med befolkningstilvæksten. Det betyder at fx Johannesburg nogle dage kun har 2 timers vand i husets haner. Rigtig som fattig. Det har vi svært ved at forestille os i Danmark!

Bushveld Missions største problem i øjeblikket er dog ikke omstilling til vedvarende energi men at have penge nok til den daglige drift af børnehjemmet.

Derfor besluttede Afrikaskolens bestyrelse i begyndelsen af 2015 at betale nogle af børnehjemmets driftsudgifter, for at børnene kunne blive mætte, transporteres i skole og i det hele taget holde børnehjemmet i nogenlunde operationel stand.



Vi har derfor brugt medlemsbidrag til at betale forskellige driftsrelaterede ting som madudgifter, køb af nye senge og madrasser, køb af grise- og kyllingefoder, betaling af elregning, vedligehold af køretøj til skoletransport af secondary school eleverne mm.

Vi håber, at Bushveld Mission finder andre vedholdende sponsorer, hvilket i øjeblikket er et problem.

Der er købt nye møbler, for 65 børn slider hårdt på inventaret

Imens vil Afrikaskolen spare op og ansøge diverse fonde om næste hug i energiomstillingen af børnehjemmet til solenergi.

Billeder fra Davidson primary school



Maria og eleven, der underviser



Gemma fik ikke lærerstillingen, men underviser stadig frivilligt på fuld tid



Et træt barn tager en lur i timen



Vi forærede børnene en bold. Pigerne havde den i kort tid...



Så erobrede drengene den og spillede resten af frikvarteret



Den nye vandpost, som blot mangler tilslutning

Billeder fra Davidson primary school



Der forberedes skolefrokost i skolekøkkenet



Frokosten serveres i klasserne og fordeles af de ældste elever



Børnene er gode til at stå i kø og vente på maden



Der spises med stor appetit. Ris med græskar-mos og sardin-sovs



Efter frokosten samles eleverne til sang og dans



Her danses en traditionel Zulu-dans

Billeder fra Børnehjemmet



De syge børn sad stille og tegnede



Der var månedsopslag med fødselsdage



Hjemmet har 3-4 hunde, som er rigtig gode til at give og modtage kærlighed



Pigernes rum var nydeligt. Drengene var ikke så gode til at holde deres rum i orden

BUSHVELD MISSION MENU							
MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY	
MEAL: SOFT MEATLE PAP MILK	JUNGLE OATS WITH MILK	MEATLE PORRIDGE WITH MILK	SOFT MEATLE PAP WITH MILK	JUNGLE OATS WITH MILK	FRENCH TOAST & STEAK WITH MILK	SOFT MEATLE PAP WITH MILK	
PEASOUP WITH MILK	PEASOUP WITH MILK	PEASOUP WITH MILK	PEASOUP WITH MILK	PEASOUP WITH MILK	PEASOUP WITH MILK	PEASOUP WITH MILK	
FRUIT: WATERMELON	WATERMELON	WATERMELON	WATERMELON	WATERMELON	WATERMELON	WATERMELON	
JUICE: JAM SANDWICHES POLONY SANDWICHES	PEANUT BUTTER SANDWICHES	JAM SANDWICHES	POLONY SANDWICHES	TOMATO & ONION SANDWICHES	BLUESMILK MILK	BLUESMILK MILK	
JUICE	JUICE	JUICE	JUICE	JUICE	JUICE	JUICE	
DINNER: CABBAGE AND CARROTT STEW WITH MILK	EGGLET STEW WITH MILK	BEAN STEW WITH RICE CARROTS	SOYA MILK WITH PAP BUTTERFLY	MEAT RICE WITH BUTTER SANDWICHES	JAM SANDWICHES	EGG SANDWICHES	

Ugemenuen var også slået op på væggen



Der var ikke meget mad på madlageret. Majs, majs og majs



På naboens savannearealer opdrættes nu vilde bøfler, hvilket bekymrer sikkerhedsmæssigt



Solvandvarmerne har betydet en månedlig reduktion i strømomkostninger på 25 % 7