



Nyhedsbrev 17: Generalforsamling, det nye Bushveld Mission og Davidson skolen

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen Tirsdag den 16/4- 2013 kl. 19:00. Det foregår hos Karsten Rabøl, Bryggerstien 9, 4030 Tune; tlf. 22655554. Husk også at indbetale 2013 kontingent på minimum 100 kr, hvis I ikke allerede har gjort det...

Det nye Bushveld Mission

Der er nu gået et halvt år siden børnehjemmet Bushveld Mission skiftede ledelse og administration. Ved vores besøg i februar 2013 kunne vi se, at børnehjemmet var ved at finde deres fødder og en ny hverdag for alle var igang.

Børnehjemmet blev jo startet og drevet med fantastisk entusiasme og hjerte af Lizette, David og Thunette for 8 år siden, og man kan sige, at børnehjemmet nu er gået ind i en ny fase med frivillige kræfter og en mere struktureret tilgang til dagligdagen. De nye Bushveld Mission folk erkendte hurtigt, at dét at skabe et hjem og give omsorg til 64 børn med sår på sjælen, krævede mere end 2 medarbejdere. Så børnehjemmet drives nu af et frivilligt team på 6 unge mennesker fra den lokale kirke: Sean, Gemma, Frances, Appentius, April Marné, Karl og Richard. De unge mennesker bor alle på børnehjemmet, og sover sammen med børnene. Der er nu en aktiv bestyrelse, hvor især bestyrelsesmedlemmerne Terri og Hamish Rodgers er involveret i det daglige arbejde.



Management teamet består af fra venstre Gemma, Sean, Frances, Appentius, April, Marné, Karl og Richard

Det nye Bushveld Mission arbejder målrettet med at hjælpe de enkelte børn på hjemmet og der er nu voksne nok til, at man kan fokusere mere på omsorg og "bløde værdier". Det nye Bushveld Mission ønsker ikke at børnehjemmet skal være en institution, men ligne et rigtigt "hjem" med så meget familiemæssig struktur som muligt. Hver voksen har et særligt ansvarsområde som f.eks. "forældre" for et antal store børn, små børn eller landbrug (dyr + køkkenhave). Skal der laves større arbejder (f.eks. at flytte hele legepladsen hen under et skyggefuldt træ) indkalder man flere frivillige fra kirken, der så bruger en dag til at udføre opgaven. Frances er desuden "fuldtids-mor", for lille Amos. Han er 2 år og blev for en måned siden fundet efterladt, udmagret og dehydreret på en gade i townshippen. Der var ingen forældre at finde - og nu bor han på børnehjemmet.

Time	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
06:00	Wake up	Wake up	Wake up	Wake up	Wake up	Wake up	Wake up
06:30	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast
07:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
07:30	Church	Church	Church	Church	Church	Church	Church
08:00	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast
08:30	School	School	School	School	School	School	School
12:00	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch
13:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
13:30	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
14:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
14:30	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
15:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
15:30	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
16:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
16:30	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
17:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
17:30	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
18:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
18:30	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
19:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
19:30	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
20:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
20:30	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
21:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
21:30	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer
22:00	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer	Prayer

Dagsskema for børnehjemmets drift.. Fra 5:00 morgen til 22:00 aften. Det er lange dage...

De unge frivillige fungerer således som børnenes forældre og er deres faste ramme. Der gøres meget ud af, at spørge ind til det enkelte barns daglige oplevelser, glæder og problemer. Vold og vrede fylder desværre meget i townshippens dagligdag, og alle børnene er vokset op med bank, aggresion, ligegyldighed og manglende kærlighed. Så alle voksne på børnehjemmet bruger mange kræfter på at tale med de enkelte børn, knuse og kramme og vise, at konflikter bedst løses med at tale om tingene. Det er en kæmpe opgave, der stiller store krav til både børn og voksne.

Der er ingen ansatte –alt laves frivilligt af de unge, der har valgt at vie deres liv til, hvad de føler er det rigtige at gøre. Det er virkelig tankevækkende for en dansker at opleve. Har vi noget tilsvarende herhjemme?



Børnene har selvfølgelig pligter. De reder egne senge og holder orden i egne ting. De gør rent og de store skiftes til at lave mad. Fra 19-21 er der lekielæsning for de store og kl. 10 slukkes lyset på sovesalene.

Som gulerod er der hængt et "stjerneschema" op med navne. Børn, der gør noget ekstra for andre eller fællesskabet, får en stjerne. Og når man har fået 30 stjerner, kan man vælge en "gevinst" fra sponsorkassen, f.eks. et tøjdyr, en chokoladekage el. lign. Og det virker godt. Der er også disciplin. Efter 2 advarsler er der "time-out" (skammekrog). Og i sidste instans kan der godt falde en endefuld af. Vi er jo ikke i Danmark...

Ved vores besøg i februar mødte vi også Lisbeth og hendes datter Sabina, der var frivillige på børnehjemmet i februar-marts. Læs deres beretning senere i nyhedsbrevet. Vi var også så heldige, at de rejsegæster, vi besøgte børnehjemmet med, valgte at bruge nogle dage af deres ferie på frivilligt arbejde. Nogle lavede en kæmpe legetøjskasse, nogle malede og gjorde rent i køkkenet, nogle hængte vasketøj op og nogle sanerede computere og installerede internet! Utroligt hvad nogle dages danskerarbejde kan udrette! Bushveld Mission havde bl.a. fået 8 computere doneret, men de fleste duede ikke. Det viste sig at være fordi computerne før doneringen var blevet ribbet for alt brugbar indmad! 3 PCere kom dog op at køre og en router med mobil-net indkøbt og installeret. Så for første gang i de 7 år vi har arbejdet med Bushveld Mission, er der nu internet på børnehjemmet! Til stor nytte for både skolebørnene og for Afrikaskolens og management teamets kommunikation.

Davidson skolen

Vores besøg på Davidson skolen var lidt deprimerende. Der er ikke ansat nye lærere og den dag vi var der, underviste 1 lærer de 84 børn. Skolelederen Kaizer var der ikke, men han går også på pension medio marts.



Det virkede som om lærerne havde givet op og mismodet føltes tydeligt. Det lignede nærmest en skole under afvikling, hvilket det overhovedet ikke er, da den jo er udpeget til centralskole for oplandets børn.

Hovedårsagen er nok, at provinsen er stadig under statsadministration efter at den gik konkurs sidste år pga. korrupsionsproblemer. Der er ikke penge til noget som helst. Der er heller ingen interesse for eller opbakning til lærernes arbejde overhovedet fra provinsens skoleadministrations side. Det er kun skoler i byerne og tætbefolkede områder, der interesserer dem. Så Nelson Mandelas vision om lige uddannelse og rettigheder til alle i Sydafrika er meget svært at finde frem på Davidson skolen i øjeblikket. Landarbejdernes børn og deres uddannelse synes prioriteringsmæssigt

at ligge helt i bund. Det er ikke disse børn, der kommer til at bryde den sociale arv, med mindre der sker drastiske ændringer i antal lærere, deres motivation og interesse i undervisningen. Det eneste store lyspunkt er, at halvdelen af skolens børn kommer fra Bushveld Mission, hvor der aktivt arbejdes med at løfte børnene ud af fattigdomsspiralen. Det har forhåbentlig også en afsmittende effekt på de andre børn. Disse landskoler har om nogensinde før brug for hjælp og støtte. Er der ikke nogle danske frivillige skolelærere, der har lyst til at undervise og hjælpe lærerne på Davidson-skolen?

Frivillige

Lisbeth og hendes datter Sabina har været frivillige i 2 måneder hos Bushveld Mission. Nedenfor kan du læse om deres oplevelser efter halvdelen af opholdet. De fandt Afrikaskolen på nettet og valgte os, da arbejdet lød udfordrende og da vores frivillige kun betaler omkostningerne ved rejsen. Ingen tjener på de frivilliges arbejde hos os. Er du selv interesseret eller kender du nogle, som vil være frivillig i Sydafrika, så kontakt Afrikaskolens formand på 4585 8512.

Bushveld Mission, Vaalwater, Sydafrika 12-3-2013

Vi, mor og datter, har valgt at være volontører på Bushveld Mission, i Vaalwater i Sydafrika. Lisbeth er uddannet pædagog, og arbejder som social pædagog for kriminelle udviklingshæmmede. Hun havde mulighed for, at tage to måneder fri fra sit arbejde, og Sabina som har sabbat år efter sin STX uddannelse i sommers, var klar til at bruge to måneder væk hjemmefra. At være volontør i Afrika, har længe været et ønske vi begge har haft, og nu viste muligheden sig.

Vi har lært utrolig meget, og har fået os en helt fantastisk oplevelse. Vi har lært nogle fantastiske børn at kende, og ikke mindst lært os selv bedre at kende. Vi har fået overvundet nogle personlige grænser, og lært at leve i en kultur, som er meget langt fra hvad vi er vant til.

Det er også gået op for os, hvor mange problemer der er hernede, og hvor meget der er brug for hjælp. Med ca. 80.000 mennesker i township i Vaalwater, og en arbejdsløshed på 90%, er støtten fra vesten væsentlig for, at børnene får en ordentlig skolegang. Da børnehjemmet ikke er statsstyret, eller støttet af staten, er det utrolig vigtigt, at donationerne bliver ved med at komme ind, ellers kan børnehjemmet ikke overleve.

Vi er ankommet i en overgangsperiode, hvor nye folk har overtaget børnehjemmet. Det er et kæmpe arbejde og alle de nye folk er unge mennesker, så det vil tage noget tid for dem at finde deres plads. Vi tror på, at resultatet bliver godt. Vi har taget vores kampe, prøvet at dele vores synspunkter med dem, og forsøgt at ændre nogle ting, som fra vores synspunkt kunne gøres bedre. Bushveld Missions bestyrelsesformand Terri er i 50'erne. Hun styrer børnehjemmet og er en utrolig fornuftig og dygtig kvinde. Hun vil bl.a. sørge for, at de næste volontører får en bedre struktur på arbejdsdagen med mere veldefinerede opgaver. Vi har også hjulpet med at lave en køreplan, som vi mener, vil gøre opholdet for de næste endnu bedre end vores.

Det skal også noteres, at Bushveld Mission er støttet af en kirke, og Gud og den kristne tankegang fylder meget på børnehjemmet.

Bushveld mission er ikke bare et sted børnene sover. Det er også et sted, hvor kærlighed, læring og ansvarlighed er i fokus. Hjemmet arbejder mod at give børnene nogle "life skills", så når børnene engang forlader børnehjemmet, vil de have væsentlig større chance for at kunne bryde den sociale arv.

Vi er utrolig glade for at være her, og kan kun anbefale et volontør-ophold hos Bushveld Mission. Man er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere:

Kontakt til Lisbeth: 23 73 79 21, Lisbeth.b.larsen@hotmail.com

Kontakt til Sabina: 23 21 92 94, Sabinalarsen7@hotmail.com

Billeder fra Børnehjemmet



Vi taler med det unge management-teamet



Der gives nu dagligt vitaminer og mineraler



Afrikaskolen holder bestyrelsesmøde med Bushveld Mission i haven



Terri og Hamish Rodgers er med i bestyrelsen og gør en kæmpe indsats



Børnehjemmet har fået et gaskomfur, da strøm er blevet meget dyrt.



Der var blevet indkøbt diverse husgeråd til børnehjemmet

Billeder fra Børnehjem og Davidson primary school



En legetøjskasse blev sammentømret og malet af børn og danske frivillige



Computerne undersøges af frivillig dansk IT ekspert -og 3 af 10 computere kom op at køre



Legepladsen var flyttet hen i skyggen. Og den bliver brugt rigtig meget...



Børnene på Davidson-skolen har nu bøger i klasserne



Vanen tro synger og danser Davidson børnene for os. 1/2-delen kommer fra børnehjemmet



Børnene er glade og smilende, selv om skolen har problemer